

Tik Tik Tik – mail fra FOA ☺



Indbydelse fra FOA Bornholm Kost & service sektor – bestyrelsen har arrangeret København tur, med bla besøg i forbundshuset – FOA – Staunings plads – forplejning – socialt samvær – shopping mm.

Vækkeuret bryder nattens stilhed – månen lyser klar – 9 gæve kvinder har sat hinanden stævne på Rønne Havn kl 6 – lidt trætte men glade og forventningsfulde.

”Formand” Gerda har reserveret bord til os og vi nyder vores morgenkomplet – fin tur til Ystad – ombord på Bornholmer bussen – snakken går lystigt og snart er København i syne ☺



Vi begiver os til fods til Staunings Plads – en tur på 5-10 min – gruppen foreviges ved monumentet foran FOA s smukke bygning.



Så banker vi på den store dør, og bliver modtage i foyeren af Jan, der skal være vores guide under besøget.

Jan starter med at fortælle om husets oprindelse – senere mødes vi i konferencerummet med Gina, der briefer os om FOA s kommende planer.

Derefter film om husets historie – godt guidet og spændende fortalt af Jan. TAK ☺

Rundvisningen fortsætter fra kælder til kvist – spændende hus med masser af historie, der har bla været teknisk skole og bank, og Jan arbejder løbende for at skaffe ny og mere viden om huset, bla hvad store dampmaskiner har været brugt til, og som var placeret på øverste etage ???



Formandens kontor med "ræve udgang" – tempereret vinkælder – bank boks i 2 etager, hvor bankfolk arbejdede med fortrolige papirer mm – uden vinduer – det havde aldrig gået i dag.

Frokost i FOA s kantine ☺ Men vi fik øjne så store som tekopper, da vi nærmede os buffeten, som bestod af : Fiskeaffald – Djævlesild – Bornholmer gylp - ½ hjerner mm – WHAT – hvad sker der lige her????

Rolig nu det er jo Halloween, så det er temaet – godt så – vi trækker vejret lettet og smager på "Uhyggen" som er ganske udmærket – kaffe og en himmerigs mundfuld af en kage – så er batterierne ladet op, og vi takker af.

Så skal Tjøwenhåvn gøres usikker, ud og se, røre og snuse ☺

Tid til at tanke op på Post & Telegraf cafeen i Købmagergade, med udsigt over byens tage, tårne og spir.

Der blev hygget, grinet og fortalt røverhistorier så tårene trillede ☺

Så lister vi så småt mod Hovedbanegården igen, afgang med Bornholmerbussen igen mod Ystad, ombord på Leonora Christine med bordreservation igen – skønt – dejlig aftensmad – udveksling af dagens program mm - shopping ombord – mætte og trætte nærmer vi os Rønne by.



Vel hjemme på øen i søen tager vi afsked med hinanden, og TAK for en vel tilrettelagt dag – TAK til arrangørerne fra Anne – Anette – Anne Marie - Birgit – Gerda - Lenette - Mona – Rie – Vivian & Ulla ☺

Vi er klar til en ny tur næste år ☺

